

Hier is alweer de veertiende brief met vragen van Janine Vermeij-Post aan ds. Peter Hendriks over de zaken rond de verhuizing naar de Waterstaatskerk, maar ook over dagelijkse dingen. Heeft u ook nog vragen of opmerkingen? Laat het Janine weten, na de kerk tijdens de koffie, of via Facebook.



Beste Peter,

Het is woensdagmorgen als ik dit schrijf, en er wordt zometeen besloten of de Hengelose natuurijsbaan vandaag opengaat. Als fanatiek schaatser zal je hart daar toch harder van gaan kloppen.

Tegelijkertijd horen we van allerlei problemen, hier thuis en verder weg. Mensen in tenten in de vrieskou... Maar we horen ook van positieve acties: vrachtwagenchauffeurs die zich het lot van deze mensen aantrekken en aanbieden ze op te gaan halen zodra de politiek daar de toestemming voor geeft.

Ik vind het mooi zoals mensen elkaar willen helpen. En als je goed kijkt zie je het overal: kinderen helpen elkaar op het schoolplein, jongeren helpen ouderen oversteken, burens passen op (kleine) kinderen, de autodienst zorgt dat ieder naar de kerk kan komen, de radiodienst zorgt dat mensen overal de dienst kunnen beluisteren. Ik vind het fantastisch!

Maar de afgelopen weken lijkt het wel of minder mensen op zondagmorgen naar de Bethelkerk komen. Is dat omdat het koud en mogelijk glad is? Zijn er misschien veel mensen ziek? Ik zie steeds minder kinderen in de kerk. Toen wij een aantal jaar geleden voor het eerst in de Bethelkerk kwamen, zag ik elke week veel kinderen in de kerk. Minstens 15, vaak meer. Afgelopen zondag waren er nog 6 kinderen in de kinderdienst. De jongerenkerk werd daarentegen wel goed bezocht. Ik heb een vraag die jij wellicht ook niet helemaal kunt beantwoorden: Waar zijn toch die kinderen?

Ik heb altijd grote bewondering voor de leiding van de kinderdienst. Mijn kinderen hebben het er erg naar hun zin. Maar het is niet alleen vermaak: ze leren er over anderen, over de bijbel, over zichzelf. Knap als je dat kunt doorgeven. Kan je me vertellen hoe de opzet van de kinderdienst er in de komende jaren uit gaat zien? En worden in dat team ook nog mensen gezocht die mee willen doen?

Ondertussen is er nog geen nieuws over de natuurijsbaan. Ach, we kunnen altijd nog koekjes bakken vanmiddag.

Ik wens je een fijne week. Hartelijke groet, Janine



Dag Janine,

Die vorst, voor mij zijn het topdagen. Nu natuurijds zeldzaam wordt, ben ik donderdagavond in een bus vol schaatsers van de Amsterdamse Jaap Edenbaan gestapt, naar de Oostenrijkse Weissensee. Op zaterdag werd het een heuse alternatieve elfstedentocht, zo'n 200 km. Wat leer je elkaar dan kennen. Op het ijs en er omheen. Als dominee ben je al gauw een buitenbeentje. Helemaal als je aan het eind het snelst en het verst blijkt te hebben gereden, en dat weekend koning van de Weissensee wordt, compleet met wisseltrofee. Al ken je niemand, gaandeweg zijn er de meest intensieve gesprekken. Opvallend zoals mensen in zo'n sfeer open staan voor elkaar en kwetsbaar durven zijn. Elkaar te hulp komen, ook dat.

Ik denk dat dat het geheim is van onze kinderdienst. Tijdens de maandelijkse voorbereiding wordt er van alles geregeld, samen sta je ervoor. Maar vooral toch gaat het over wat die Bijbelverhalen van de komende zondagen met jezelf doen, en wat je daarvan mee wilt geven. Sommigen doen het al meer dan twintig jaar. Begrijpelijk als enkelen straks uitzien naar andere functies in de kerk. Nieuwe instappers zijn dus welkom, om zo zelf te kunnen ervaren hoeveel spirit het je geven kan.

Het aantal kinderen in ons ledenbestand neemt af. In de stad krimpen de basisscholen. Maar vooral lijken jonge gezinnen steeds bewuster te kiezen voor al dan niet lidmaatschap van de kerk. Dus willen wij hen echt wat bieden. De Peuter en Kleuterdiensten zijn er niet zomaar. Vrijwel alle geregistreerde kinderen uit onze wijk komen er wel eens, en vinden het prachtig. Jonge gezinnen willen actief betrokken worden, of schrijven zich uit. Dus gaan we met al deze diensten verder. Zodat iedereen die met de kerk wat wil, ook echt wat vindt.

Net als bij de jongerenkerk, de DIP en de WOP. Bijzonder hoe vrijwel alle geregistreerde jongeren in Zuid eraan deelnemen. Zelfs jongeren van buiten. Denk aan de Taizéreizen. Voor deze jongeren is de kerk een plek waar iets gebeurt dat voor hen belangrijk is. Precies ons uitgangspunt bij het jeugdwerk. We gaan er in en rondom de Waterstaatskerk volop mee door. Met oog voor alle jongeren in de stad.

Hartelijke groet, ds. Peter Hendriks



