

Hier is alweer de elfde brief met vragen van Janine Vermeij-Post aan ds. Peter Hendriks over de zaken rond de verhuizing naar de Waterstaatskerk, maar ook over dagelijkse dingen. Heeft u ook nog vragen of opmerkingen? Laat het Janine weten, na de kerk tijdens de koffie, of via Facebook.



Beste Peter,

Sinds een paar maanden zing ik bij een nieuw koor, bestaande uit 7 zangers en een pianist. Mijn eerste niet-kerkelijke koor. En afgelopen week gaven we ons eerste (kerst)concert, waarvoor ruim 60 kaarten verkocht waren. Naast wat liederen die we als koor zongen, zongen we ook heel wat kerstliederen samen met ons publiek: 't Is geboren, de herdertjes, stille nacht, komt allen tezamen, enz. Werd het toch een beetje kerkelijk. Met kerst mag dat blijkbaar, ook als je niet in God gelooft. Ik vind het verwonderlijk dat er door iedereen openlijk meegezongen wordt hoe Jezus werd geboren. Je hoort het ook op de radio, waar veel populaire kerstmuziek echt over de geboorte van Jezus gaat, over God en de mensheid. Maar in de alledaagse radiomuziek lijkt God niet genoemd te mogen worden. Valt jou dat ook weleens op?

Maar goed, zo moest ik gisteravond ook viool spelen en een solo zingen. En dat vond ik spannend. Toen ik dat één van de koorleden vertelde, antwoordde hij: 'Je hoeft niet nerveus te zijn, we staan er samen!' Weer dat woord: samen. Samen staan we sterk. Dat zie je ook weer bij acties zoals Serious Request, waar groot en klein hun bijdrage leveren. En je ziet het ook in onze kerk, waar mensen voor, en met elkaar, activiteiten organiseren. Met kerst lijkt het voor iedereen makkelijk om te geloven: in God, in elkaar en in samen. Kerst verbreedert, brengt verdraagzaamheid, begrip. Maar met kerst kunnen mensen zich ook heel eenzaam en verdrietig voelen.

Je schreef al eerder dat in de Waterstaatskerk, zo midden in het centrum van Hengelo, iedereen welkom is. Dat we nieuwe aanvulling gaan geven op ons kerk-zijn. Ik ben benieuwd welke vorm we de (nieuwe) kerk kunnen geven om de kerstgedachte ook na de kerst door te laten groeien.



Hartelijke groet,
Janine

Hallo Janine,

Mooi, Janine, meezingen in zo'n gevoelig, klein koor. Inderdaad opvallend hoe kerstmuziek overal volop beluisterd en meegezongen wordt. Hoe alle radiozenders meedoen, terwijl praten en zingen over geloven in onze tijd in de rest van het jaar iets privés is geworden.

Onderschat ondertussen niet hoe soms in alledaagse popmuziek wel degelijk religieuze verwijzingen zitten. Net als in films. Mensen kijken massaal naar de veel bekroonde televisieserie Game of Thrones (op het commerciële HBO). Daar zitten in álle verhaallijnen religieuze ervaringen. "Je kunt nog zo sceptisch zijn, als je zoiets meemaakt ga je om", hoor je erin zeggen. Hoewel, mij doen de ervaringen in die serie soms de tenen krommen. Vanwege de beklemming erin, meedogenloos soms. Wat mogen wij dankbaar zijn voor het kerstevangelie. De ervaring van een nieuw begin van God in een klein en kwetsbaar kind. Niets geen beklemming. Alles in een open ruimte, met mensen uit de hele wereld welkom.

We doen er alles aan dat straks in de Waterstaatskerk ervaarbaar te laten worden. We breiden het multifunctionele van de gebouwen verder uit. Met plek voor iedereen, gelovig of niet. Vandaar de nieuwe, grote, glazen extra ontmoetingsruimte, met keuken. We maken de kerkruimte nog geschikter voor muziekkuitvoeringen en bezinningsbijeenkomsten, met optimaal beeld en geluid. Toch zal ieder doorgaans het religieuze erin als vanzelf aanvoelen. Want je gunt het iedereen in de stad. De ervaring van de Eeuwige die bereid is met mensen mee te gaan in het leven. Vandaar dat er, naast traditionele kerkdiensten, ook anders soortige diensten zullen zijn, zondags en door de week. Met eigen thema's en nieuwe vormen. Rondom dat wat mensen bezighoudt, op een manier die hen aanspreekt.

De Eeuwige komt mensen nabij in het kwetsbare, en biedt hen volop levensruimte. Dat is het kerstverhaal in een notendop, voor elke dag. In de Waterstaatskerk straks, en overal waar we het kerstfeest met elkaar vieren, ook dít jaar. Ieder is van harte welkom.

Ds. Peter Hendriks

