



water  
staats  
kerk

ontmoeten • beleven • bezielen • verbinden



Protestantse Gemeente in Hengelo

Zondagsbrief 15 april 2018

Hartelijk welkom in de Waterstaatskerk op deze ochtend van de derde zondag van Pasen. We blijven het vieren, het feest van de opstanding en het nieuwe begin. Op weg naar het feest van de Geest, de Spirit: Pinksteren.

Medewerkenden aan de dienst van 9.00 uur:

- Voorganger: ds. Peter Hendriks
- Ouderling: Cabi van Doorn (OvD), Auke Doornbosch
- Collectant: Henk Post
- Lector: Mieke Schotanus
- Organist: Henk Jan Bloemendaal
- Commissie van Ontvangst: Majella van 't Hul
- Gastheer/Gastvrouw: Ger Molderink, Martha Bilker
- Oppasdienst met een verhaal (allen): Anja Grooters
- Bloemendienst: Adrie van Nieuwenhuizen
- Opname & Regie: Mark de Ruiter, Jan Hunink
- Opname rondbrengen: Jan Hunink, Heman v.d. Ham
- Koffiedienst: Gesien Wipshaar, Marijke Lode
- Koster: Bert Molenkamp

Medewerkenden aan de dienst van 11.00 uur:

- Voorganger: ds. Peter Hendriks
- Ouderling: Bert Brill (OvD)
- Diaken: Ineke Groot
- Collectant: Annie Schraders – aan het Rot
- Organist: Henk Jan Bloemendaal
- Commissie van Ontvangst: Alyde Klok, Martha Steen
- Gastheer/Gastvrouw: Ger Molderink, Martha Bilker
- Kinderdienst oud 6 t/m 8 jaar WSK: Marleen Keller
- Kinderdienst jong 3 t/m 5 jaar WSK: Alice Kranenburg
- Oppas: Lotte Bertelink, Marja Westerik
- Opname & Regie: Ryan Klok, Dienne Timmer, Auke Visser
- Opname rondbrengen: Sonja van Schravendijk
- Koffiedienst: Willy van Steenvoorn, Arjen van Steenvoorn, Ineke Witmer
- Koster: Marcel Kuiper

**Collectes:** 1<sup>e</sup> collecte is voor de **Diaconie**

2<sup>e</sup> collecte is voor de **Kerk**

Tijdens de dienst om 9.00 uur is er kindercrèche “met een verhaal”. Ook peuters, kleuters en kinderen van de basisschool kunnen, als ze willen, daarnaartoe. De tweede dienst begint later dan we gewend zijn, om zo voldoende tijdsruimte te krijgen voor ontmoeting tussendoor. De dienst om 11.00 uur heeft een bijzonder karakter. Kinderen en jongeren blijven in de kerk. Er is dus geen aparte kindernevendienst of jongerenkerk. Uiteraard is er wel kindercrèche voor de hele kleintjes.

**Uit de gemeente:**

**De bloemen en een kaart gaan deze zondag** met een groet van ons allen naar:

Mevr. Haandrikman.

Mevr. J.T. van der Hoek-Rietmolen, "t, Gerbrand".

**Een kaart gaat naar:**

Sido en Annemarie Oevering, voor de op 4 April geboren dochter Fardau Simone, zusje van Aafke en Reinder.

**Enquête kerkdiensten**

Op de zondagen in april ná Pasen, willen we graag eens van u vernemen hoe u aankijkt tegen wat er zoal speelt in en rond de zondagse vieringen in de Waterstaatskerk. We zijn inmiddels een half jaar op weg en het kan maar zo zijn dat u inmiddels vele tips rijker bent. Of wellicht bent u al heel erg tevreden, ook dan willen we dat graag van u horen. Voor deze inventarisatie liggen enquêteformulieren in de foyer met een korte vragenlijst. We hopen dat er veel mensen gehoor geven aan onze oproep om deze in te vullen. Hoe meer formulieren, hoe beter we kunnen inspelen op de wensen die er leven en behouden wat als prettig wordt ervaren. Helpt u mee? Er staan dozen waarin de ingevulde enquêteformulieren worden verzameld. Van harte aanbevolen!

Namens de liturgiecommissie: Marja Joesse, Leontine van der Sluys Veer en Majella van 't Hul

**Kaartengroep 'Hengelo breed'**

(Ondersteund door de diaconie)

De Zonnebloemenactie gaat van start. U krijgt een folder met zaden aangeboden. Als vergoeding graag een muntje of wat kleingeld voor de Stichting Kleine Kracht (in het busje bij de kaartenmolen of in een mandje op de kaartentafel). Deel kaarten en zaden met familie, burens en vrienden. Hoe meer hoe liever.

De zonnebloemkaarten met zaden zijn voor € 1.00 te koop in de kaartenmolen.

Straks uw eigen bloemen in een vaas in de Waterstaatskerk, hoe mooi is dat! Net als vorig jaar in de zomerdiensten, voor een pittige zonnige zomer.

Dit jaar weer met een wedstrijd zoals een tiental jaren geleden

**Waar groeit de mooiste grootste zonnebloem!**

informatie op de PKN-site, de Binding en de zondagsbrieven

**Van harte aanbevolen van de Diaconie.**

## Afscheid ds. Peter Hendriks.

Vandaag gaat ds. Peter Hendriks met emeritaat. Hij gaat zowel in de 9.00 uur als in de 11.00 uur dienst voor. Zijn eerste gemeente was Hengelo Gelderland. Daarna heeft hij in Apeldoorn gestaan en vanaf 2004 in Hengelo Overijssel.

Het zal voor velen nog steeds onwerkelijk aanvoelen. Tot op de dag van vandaag nog zo betrokken en volop actief. Peter heeft al die jaren een beeld gehad over hoe we gemeente met elkaar kunnen zijn. Een echte gemeente opbouwer. Maak gemeenteleden betrokken maar heb er oog voor dat ze er wat beleven. Niet betrokkenheid omdat er een taak ligt, die we als instituut graag ingevuld zouden willen zien. Daarmee loop je de kans dat mensen eerder afhaken of dat de taak weerzin op gaat roepen. Zijn visie is: 'kijk waar gemeenteleden wat beleven en wat vinden en creëer daar een functie bij'. Want, als je iets doet waar je plezier aan beleeft dan geeft je dat juist energie en houd je het langer vol.

Daarnaast kennen we Peter van de verschillende soorten diensten. Bij vieringen zoals Hemels Gelag, 7+1 en toppers van geloven draait het om beleving en ontmoetingen. Ontmoetingen met elkaar en met de Ander. Ook alle andere bijeenkomsten de week door waren altijd zo ingedeeld dat hier alle ruimte voor was. Wat ertoe leidde dat groepen elkaar lang bleven opzoeken. Er zijn nu nog steeds geloven op schoot groepen die bij elkaar komen, terwijl de kinderen al lang op het voortgezet onderwijs zitten.

Het verbaast ons dan ook niet dat het thema van deze twee diensten "elkaar zien" is. Goed om elkaar te zien. En als we dan zo rondkijken elkaar ook herkennen. Fijn om op te merken dat Janneke, kinderen en kleinkinderen er zijn. Maar ook andere familieleden en vrienden. En zelfs mensen uit vorige gemeenten. We hopen dat zij maar ook wij allen ons gezien voelen. Na de 1<sup>e</sup> dienst is er gelegenheid om Peter even de hand te schudden. Na de 2<sup>e</sup> dienst is er een lunch waar wat uitgebreider tijd is om afscheid te nemen.

Dank aan allen die hun medewerking hebben verleend aan en rondom deze diensten. We willen Peter en Janneke maar ook de kinderen bedanken voor de jaren en de manier waarop hij zijn ambt heeft mogen vervullen. Daar is veel ruimte voor gegeven vanuit het gezin en Peter heeft op zijn manier weer ruimte aan ons gegeven om te mogen groeien in ons geloof, door ontmoetingen met elkaar en met die Ander.



### **Uitnodiging.**

Tussen de twee diensten bent u weer van harte welkom in de foyer voor ontmoeting en een kopje koffie, thee of een glas limonade.

Kopij voor de zondagsbrief **uiterlijk woensdagavond 24:00 uur**  
naar: [zondagsbrief@pkn-hengelo.nl](mailto:zondagsbrief@pkn-hengelo.nl)